



Kijk voor je, kijk achter je...

In je jeugd zong je dit vast weleens, tijdens een spelletje zakdoekje leggen. Heerlijk onbezorgd, zonder ballast of stress, rende je je daarna kapot om de ander te tikken. Laten we het nog es doen: Kijk voor je, kijk achter je.

Achterom kijken heb je de laatste tijd waarschijnlijk vaker gedaan. Geprikkeld door de tijd van het jaar. Jaaroverzichten; wat is er gebeurd in 2014. Wandel in gedachten ook eens door je persoonlijke belevenissen van 2014. Wat heb jijzelf meegemaakt, wat had je je voorgenomen en wat is daarvan terechtgekomen? Ben je geleid door de waan van de dag, of heb je bewuste keuzes gemaakt, waardoor je leven op een ander spoor gekomen is? Wat kun je leren van jouw afgelopen jaar? Denk er eens over na.

Nu gaan we vooruit kijken. Dat is een stuk lastiger. Eigenlijk is de toekomst één grote verrassing. Toch kun je door het maken van keuzes je toekomst enigszins beïnvloeden. Ik wil je daarom uitdagen om werk te maken van goede voornemens. Goede voornemens an sich hebben geen enkele zin, daadwerkelijke keuzes maken of iets oppakken wat je al heel lang van plan bent wel! Het woord waar het om draait is dus: gewoon gaan doen!

Wil je ergens van af, pak het aan, ga ermee aan de slag. Of het nu de overdaad aan spullen in je huis is, de stress die je ervaart op je werk, de hectiek in je drukke gezin, ga ermee aan de slag, pak het probleem wat je dwarszit nu es echt bij de kladden.

Of zijn het onvervulde wensen die je al jaren koestert, maar die blijven sluimeren, zoals je wens om ooit es voor jezelf te beginnen, maar je weet niet hoe. Kies ervoor om in ieder geval uit te zoeken of je het wel of niet gaat uitvoeren. Ga op onderzoek!

Zie je het alleen niet zitten, dan kunnen we het samen aanpakken. Nodig me uit voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin jij vertelt waarmee je aan de slag wilt en ik aangeef waar ik je mee kan ondersteunen en begeleiden. Dit gesprek is bovendien gratis.

Zelf kijk ik ook achter me: bijna drie jaar geleden, om precies te zijn op 12 januari 2012, ging ik naar de Kamer van Koophandel in Rotterdam om mijn onderneming OrganieQ in te schrijven. Als ik terug kijk, zie ik alle mensen die ik tegenkwam en met wie ik de afgelopen drie jaar samen heb opgelopen, ze trekken aan mijn oog voorbij. Wat mooi dat velen alweer zelfstandig verder kunnen, dat anderen steeds meer groeien en grote stappen maken, dat levens veranderd zijn, dat wensen werkelijkheid geworden zijn. Ik geniet ervan als ik achterom kijk en het geeft me energie om vooruit te kijken en met nieuwe mensen aan de slag te gaan.

Een maand geleden was het op vrijdag 28 november E-mailloze Vrijdag (ELV). Diverse landelijke dagbladen maakten er melding van, maar ook in de regio kon je er niet omheen. Het maakte vele tongen los, men vroeg zich af of dat nog wel kon: niet e-mailen.... Een basisschool op Goeree-Overflakkee gaf in de nieuwsbrief aan mee te doen aan E-mailloze Vrijdag en vroeg de ouders er rekening mee te houden dat school even een dagje e-mailvrij zou zijn. Het doel van deze dag was bewustwording over e-mailgebruik op gang te brengen en wat je ook van de dag zelf vond, we kunnen unaniem zeggen dat dit doel wel gehaald is.

Voor deze dag had OrganieQ een prijsvraag uitgeschreven: Wie heeft de volste inbox?

De winnaar van deze prijsvraag, Arjan Vos (infrastructuur architect bij CGI in Rotterdam) ontvangt 2 uur begeleiding van OrganieQ, waarin we het samen voor elkaar krijgen dat Postvak IN en Verzonden items écht leeg zijn en de mail beter gearchiiveerd is.

Onder alle inzenders is het boekje "Grip op je e-mail = grip op je werk" van An-nemiek Tigchelaar verloot. De winnaar van dit boekje is Leon van Soelen (Teamcoördinator bij stichting SWS Welzijn in Hellevoetsluis). Van harte gefeliciteerd allebei!